

De Vriendenkring van Father Jesudoss

Secretariaat:

De Statie 33 | 5251 DK Vlijmen
T. 06 2044 2027

devriendenkringfrjesudoss@gmail.com
www.vriendenkringfrjesudoss.nl

IBAN: NL11RABO 03026 34037

ANBI 13 maart 2015

KvK 6286 6516



Nieuwsbrief juni 2023

Na bijna 6 maanden een Nieuwsbrief, de vorige Nieuwsbrief verscheen met Kerstmis 2022.

Hoe is het met Jesudoss en waar verblijft hij nu?

Is er dan in de tussentijd geen nieuws geweest?

Wat heeft het bestuur in de tussentijd gedaan?

Hoe gaat het met De Vriendenkring?

Graag praten wij u bij in deze Nieuwsbrief.

Hoe gaat het met Jesudoss?

Jesudoss heeft in het najaar van 2022 een tijdelijke benoeming als pastoor gekregen in Susaraipatinam, een dorp ongeveer 70 kilometer ten oosten van Madurai. Een tijdelijke benoeming maar voor Jesudoss is daarmee na 11 jaar een diepe wens in vervulling gegaan. Namelijk een benoeming in het basispastoraat.

Jesudoss heeft voor de parochie - die uit 5 kerken bestaat - een activiteitenkalender voor 2023 opgesteld. Daarop staan het herstel van de kerk in Susaraipatinam en het hoognodig onderhoud voor de 2 ziekenhuizen (in de regio) en de 2 basisscholen (in Susaraipatinam). Maar ook het stimuleren van de schoolgang van de kinderen, niet alleen het basisonderwijs maar ook het voortgezette onderwijs. Het nieuwe schooljaar is daar met 2 weken vertraging vanwege het ontzettend hete weer per 12 juni weer begonnen.

Maar voor 2023 wel het allerbelangrijkste: het ondersteunen van de inwoners uit de 5 dorpen die tot de parochie behoren. De dorpen liggen enigszins geïsoleerd waardoor de bewoners van nature meer op zichzelf zijn aangewezen. De hulpvragen voor de algemene voorzieningen in de dorpen blijven óf onbeantwoord óf worden met grote vertraging beantwoord. Hierdoor staat de leefbaarheid in de dorpen onder druk en gaan maatschappelijke ontwikkelingen aan de dorpelingen voorbij.

Sinds zijn benoeming maakt Jesudoss zich druk voor de belangen van de dorpelingen. Omdat Jesudoss de wereld kent, de wijze waarop de overheid in India acteert en waar fondsen aangeboord en materialen gesponsord kunnen worden. Hiervoor gaat Jesudoss (on)regelmatig naar Madurai, Chennai of Bangalore. Bij die bezoeken neemt hij dorpelingen mee. Voor een aantal van hen was dat de eerste keer dat zij de dorpen verlieten en kennismaakten met de 'andere', de buitenwereld die niet op hun vragen reageerde. Zoals Jesudoss aangeeft 'basispastoraat voor alle inwoners van de dorpen'.

De geïsoleerde ligging van de dorpen maakt dat Jesudoss telefonisch of via het internet niet altijd even goed bereikbaar is. Koppel daaraan dat hij van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat

De Vriendenkring van Father Jesudoss



heel druk is met alle activiteiten, dan komen contacten wat lastiger tot stand. Vaak pas na 20:00 uur Nederlandse tijd, het is dan na middernacht in India.

Een paar foto's van de kerk in Susaraipatinam, aan de linkerzijde aan het begin van de restauratie, aan de rechterzijde zoals het er woensdag 14 juni voor stond.



Zaterdag 08 juli wordt de kerk na een restauratieperiode van nog geen 8 maanden door de waarnemend bisschop opnieuw ingezegend. Ter gelegenheid daarvan worden ongeveer 4.000 mensen verwacht. Op zondag 09 juli vindt in de kerk de jaarlijkse 1^e Communieviering

De Vriendenkring van Father Jesudoss



plaats met 30 communicanten uit Susaraipatinam, direct gevolgd de 5-jaarlijkse Vormselviering met 105 vormelingen.

Hoe gaat het met Jesudoss? Als de spreekwoordelijke vis in het water. Hij is blij, betekent iets voor de mensen, neemt de tijd om met hen te praten (én te eten!) en hij heeft geen gezondheidsklachten meer. En hij is druk, heel druk. Maar prettig druk, niet gedwongen druk. Een leven zoals hij zich dat wenste toen hij in 2011 terugging naar India.

Leuk om te vertellen is dat Jesudoss geen kok heeft en zelf moet koken. Dat vindt hij niet erg want dat doet hij graag én goed. Maar daar denken de dorpingen anders over. Hij wordt dan ook bijna elke avond uitgenodigd om bij mensen thuis te komen eten. Of zij brengen eten naar de pastorie. Hij komt wat eten betreft dus niets te kort. Of zoals Jesudoss zelf zegt dat hij nu een echte pastoor is want ook een pastoorsbuik.

Wat zijn belangrijke nieuwsfeiten uit het eerste halfjaar van 2023?

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag over 2022 van de Stichting De Vriendenkring van Fr. Jesudoss is eind april 2023 door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website van De Vriendenkring van Father Jesudoss. U vindt het jaarverslag op de welkomspagina onder het '2022-kalender' icoon. Maar nog veel eenvoudiger is om te klikken op de blauwgekleurde link:

<https://vriendenkringfrjesudoss.nl/wp-content/uploads/2023/04/def.jaarverslag-SVJ-2022.pdf>

Het jaarverslag is zeer de moeite waard om te lezen en geeft een helder overzicht van onder andere de activiteiten van de Stichting, de samenstelling van het bestuur en de financiële resultaten.

Dank aan bestuurslid Miriam van Hove en penningmeester Yvonne Daelmans!

Afronding project school

Het 2022-project van De Vriendenkring waar we in juni 2022 de publiciteit voor gezocht en gecollecteerd hebben, betrof de renovatie van de basisschool in Sivaganga. Sivaganga ligt tussen Madurai en Susaraipatinam, ongeveer 20 kilometer ten westen van Susaraipatinam. De renovatie van de school is afgerond. Bijgaand enkele foto's van de basisschool, de foto linksboven is het gebouw vóór de renovatie, de andere foto's het gebouw na oplevering en foto's van het nieuwe meubilair.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdragen!

De Vriendenkring van Father Jesudoss



Het bestuur

Het bestuur bestaande uit Loek Prinsen (voorzitter), Yvonne Daelmans (penningmeester), Miriam van Hove, Alfons Hermans en Fons van Aart (secretaris) heeft in 2023 tot op heden driemaal een bestuur bijeenkomst gehouden. De eerstvolgende staat gepland voor 28 juni aanstaande. Belangrijk punt in de besprekingen is de continuïteit van de inkomsten in Nederland en anderzijds het herstel van het netwerk in India.

Inkomsten

De inkomsten in Nederland komen in hoge mate van onze vrienden en vriendinnen. Deze stroom bestaat uit vaste periodieke bedragen. Daar zijn wij als bestuur heel blij mee. Het probleem is dat de leeftijd van de vrienden en vriendinnen over het algemeen een hoge is. En dat voornamelijk door gezondheidsredenen en overlijdens deze inkomsten teruglopen. Omdat Jesudoss in 2011 teruggegaan is naar India is hij bij de jongere leeftijdsgeneratie nog maar beperkt bekend of zelfs helemaal niet

De Vriendenkring van Father Jesudoss



meer. Daarom de oproep aan u allen onder de rubriek **De Vriendenkring**. Hopelijk kunt u weer impuls geven aan de vergroting van De Vriendenkring.

Herstel netwerk in India

Het herstel van het netwerk in India heeft betrekking op het netwerk aan geestelijken die gezinnen en kinderen aandragen voor het Studiefonds. Corona heeft in India heel veel slachtoffers geëist, waaronder ook enkele geestelijken uit het netwerk van Jesudoss. Maar ook ouders van kinderen, waardoor zij nu wees of halfwees zijn geworden en niet altijd meer dezelfde woonsituatie kennen. Of dat zij nu niet meer het onderwijs kunnen volgen omdat de nood in de thuissituatie zo erg is geworden dat de kinderen na de basisschool toch moeten gaan werken om in de meest basale levensbehoeften van het gezin te kunnen voorzien. Als Vriendenkring zijn wij gespitst op eventuele hulpvragen daarvoor van Jesudoss.

Om op het netwerk terug te komen, Jesudoss heeft sinds zijn afscheid van St. John's ziekenhuis in Bangalore veel geestelijken en dorpen in zuidoost India bezocht. Hij legt contacten, maakt waar nodig afspraken en werkt op deze wijze aan het herstel en vergroting van het netwerk. Uit een van die contacten komt de aanvraag voor de jaarlijkse actie voor Jesudoss onder de rubriek **Sint Jansdag**.

De Vriendenkring

Nieuwe vrienden en vriendinnen gevraagd

Het Studiefonds draait voor de volle 100% op vrijwillige bijdragen van de vrienden en vriendinnen - onze donateurs - die jaarlijks, of per kwartaal of maandelijks bijdragen. Graag willen wij als bestuur het aantal vrienden en vriendinnen uitbreiden. Heeft u kinderen, broers, zussen, vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in het opleiden van kansarme jongeren in India: breng hen dan het werk van Jesudoss onder de aandacht. Kijk voor het aanmelden op de website www.vriendenkringfrjesudoss.nl of stuur een e-mail naar devriendenkringfrjesudoss@gmail.com of bel naar secretaris Fons van Aart op 06 2044 2027.

Sint Jansdag en de jaarlijkse aandacht voor het werk van Jesudoss

In 2023 vragen wij uw aandacht niet voor een project als de renovatie van een basisschool maar voor het weeshuis voor meisjes **Annai Home for Children** in Annai Nagar, Andichoorani (iets oostelijk van Sivaganga).

In het weeshuis worden meisjes opgevangen die wees, of halfwees, of verstoten zijn maar ook meisjes waarvan de thuissituatie zo ernstig is dat zij niet langer thuis kunnen blijven. De effecten van corona zijn ook voor het weeshuis stevig te noemen. De meisjes komen uit de districten Ramnad en Sivagangai.

De Vriendenkring van Father Jesudoss



Het weeshuis voorziet de meisjes van de basisbehoeften als eten, drinken, kleding, opleiding, een dak boven hun hoofd en gezondheidszorg. Op dit moment verblijven er iets meer dan 300 meisjes in het weeshuis.

Voor de jaarlijkse actie rondom Sint Jansdag wil De Vriendenkring in lijn met de eigen doelstellingen van het Studiefonds graag een bijdrage aan het weeshuis geven ter grootte van het schoolgeld voor 10 meisjes op de middelbare school (secondary en high-end secondary school). Het schoolgeld per kind bedraagt 6.000 Indiase Roepies ofwel 66 Euro per jaar. Graag wil De Vriendenkring met de actie 2.650 Euro ophalen zodat voor 10 meisjes de gehele middelbareschooltijd in het schoolgeld wordt voorzien.

In het weekeinde van 24 en 25 juni zal tijdens de eucharistievieringen in Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen uw aandacht gevraagd worden voor deze actie, onder andere door middel van een collecte.

Ook in het Heusdens Weekblad van woensdag 21 juni kunt u een artikel over de actie lezen. Het is ook mogelijk om uw gift voor de actie rechtstreeks over te maken naar De Vriendenkring. Dat kan op bankrekeningnummer **NL11RABO 03026 34037** ten name van **De Vriendenkring van Father Jesudoss** onder vermelding van **Weeshuis**. Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en uw bijdrage!

Overige zaken met betrekking tot De Vriendenkring

- De Nieuwsbrief verschijnt regelmatig, de frequentie is mede afhankelijk van ontwikkelingen of ontvangen nieuwsitems. Wilt u tussendoor geïnformeerd worden, kijk dan op onze website www.vriendenkringfrjesudoss.nl.
- Heeft u een vraag of een opmerking, stuur dan een e-mail naar devriendenkringfrjesudoss@gmail.com

**Namens het bestuur van de Vriendenkring,
met hartelijke groet,**

Fons van Aart, secretaris